

Routebeschrijving

Voormalig klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem - Daam Fockemalaan 22, 3813 KG Amersfoort
Ingang Zuid; kamer 416

Let op!! Dit is **NIET** Leerhotel Het Klooster op nr. 10 of Het Nieuwe Eemland op nr 12.

Route auto - Je navigatiesysteem brengt je er. Zie beschrijving hieronder hoe je moet rijden op het kloosterterrein dat nogal groot is. Dus deze aanwijzingen heb je wel nodig.

Route fiets en te voet vanaf Centraal Station Amersfoort – dat kan op twee manieren:

1. Als je met je rug naar het CS toe staat, steek je het stationsplein over, ga je rechtsaf en en ga je bij het stoplicht de Koningin Wilhelminalaan op. Deze gaat omhoog, dus het is stevig trappen. Deze vervolg je tot aan de rotonde, daar neem je de tweede afslag en ga je de Prins Frederiklaan op.

Aan het einde van de Prins Frederiklaan rij je tegen de Daam Fockemalaan aan en zie je de ingang van het klooster aan de overkant. Steek over via het stoplicht.

DIT IS TE VOET DE SNELSTE ROUTE.

2. Als je met je rug naar het CS toe staat, steek je over en vervolg je rechtsaf het fietspad langs de Barchman Wuytierslaan. Deze rijd je af tot je aan een T-splitsing komt waar de Barchman Wuytierslaan de T van de splitsing vormt. De andere poot van de T-splitsing is de Daam Fockemalaan. Steek over bij het stoplicht en fiets linksaf op de parallelweg door tot je bij de eerste stoplichten komt. Bij de stoplichten is aan je rechterhand de ingang van het klooster.

Bus vanaf CS: zie OV9292.

Op het terrein

- Als je de toegangspoort van het klooster door gaat rij je door naar het einde van de oprijlaan en daar volg je de borden naar **Ingang Zuid**. Na de laatste verkeersdrempel ga je linksaf, over parkeerplaats P1.
- Met de auto kun je nu kiezen voor deze parkeerplaats P1 of voor P2 verderop aan je linkerhand. Dit zijn goed geasfalteerde parkeerplaatsen. Zijn die vol, rij dan verder de toegangsweg op, door naar P3, die staat aangegeven op de borden.
- P3 is een niet geasfalteerde parkeerplaats met nogal wat kuilen in het terrein. Zeker bij nat weer niet ideaal.
- De fiets kun je parkeren in het oude fietsenhok net na de bocht, aan je linkerhand.
- Vervolgens loop je, vanaf P1 en P2 en vanaf het fietsenhok, verder het terrein op, dus weg van de hoofdingang, en zie je op een gegeven moment, aan je rechterhand een plein en aan dat plein een toegangsdeur waar een bord naast hangt met bovenaan op een zwart schild **Ingang Zuid**. Deze deur zit meestal op slot en er is geen bel. Bel of app me als je daar bent dan kom ik je halen (06-13175112).
- Sta je op P3, dan loop je linksaf het terrein af en sta je meteen op het plein.